



De olifant
VERVEN – PLEISTERS – INDUSTRIECOATINGS

BAKEN
sterk groenwerk



HEIGHT
SOLUTIONS



Verzekeringkantoor
Herman Nauwelaers



IT INTERIEUR
TOTTÉ

NIEUWSBRIEF THE OAR : DECEMBER 2020



www.ikwilroeien.be



[The OAR op Facebook](#)

In deze editie:

- 1 - Nu en komende maand
- 2 - Terugblik
- 3 - De iets verdere toekomst
- 4 - Prikbord
- 5 - Op de kalender
- 6 - Algemene info

Vroegere nieuwsbrieven vind je ook op onze website the-oar.be/nieuwsbrief.htm



Een volgend kunstwerk in onze roeigerelateerde-kunstreeks : Briseïs

1 - Nu en komende maand

Lidgelden 2021

Een jaarlijks weerkerende oproep : betaal je lidgeld voor 2021 tijdig. Je kan dan naadloos van het ene in het andere jaar roeien. De huidige lidgelden vind je terug [onder volgende link](#).

Roeien met vlotters : in- en uitstappen net even iets anders

Ranst, Broechem, Oelegem, Emblem en De Rouge zijn de boten die met vlotters kunnen uitgerust. Minder ervaren roeiers roeien enkel met deze boten en rusten ze steeds uit met vlotters om te voorkomen dat ze zouden omkantelen.

Om het in- en uitstappen te vereenvoudigen zijn op de bevestigingsbouten voor de vlotters, aan de steigerzijde (of ook de stuurboortkant) een zwarte schroefknop voorzien zodat zonder een 10/13 de vlotter kan losgeschroefd worden en in horizontale stand kan gebracht worden. Hierdoor kan de vlotter over de steiger gebracht worden zodat bij het in- en uitstappen een minder grote stap moet gemaakt worden.

'Start to row' oktober 2020 wordt afgerond in december:

Drie sessies hadden ze al gehaald ; de vierde is naar een moment in december verschoven. Evelien, David, Danny, Mano, Menno, Wolf, Margriet, Casper, Jose, Liezl en Emiel worden gecontacteerd om hun laatste sessie concreet te maken.

'Start to row' december 2020 werd geannuleerd

Door Corona is het niet mogelijk om nieuwe mensen op veilige wijze hen de beginselen van de roeibeweging bij te brengen. Deze sessie werd verdaagd naar februari 2021 ; er zijn nog twee plaatsen beschikbaar.



De olifant
VERVEN – PLEISTERS – INDUSTRIECOATINGS

BAKEN
sterk groenwerk



Verzekeringkantoor
Herman Nauwelaers



The second Wave : Hoe doen we voort ?

Het virus is over de top van de tweede golf, en hopelijk blijft dit zo. Het correct toepassen van de corona-regels blijft belangrijk:

- Er kan terug geroeid worden via het protocol van 2/11/2020. Dit betekent concreet :
 - Enkel ervaren roei(st)ers mogen op het water zonder vlotters; de roeiers die dit jaar begonnen of zij die niet zeker zijn MOETEN met vlotters roeien. Het heeft oa te maken met die koude watertemperatuur waar je niet in mag belanden.
De boten die met vlotters kunnen uitgerust worden zijn : Ranst, Broechem, De Rouge, Oelegem, Emblem, Beluga (Skiff die in januari wordt geleverd)
 - Er wordt enkel in éénpersoonsboten geroeid (of bubbeldubbels, -trippels of -kwartetten)
 - Er wordt steeds ingeschreven via de inschrijffapp.
 - Respecteer de tijden op het water, maar kom zeker ook op tijd (een tien minuutjes vroeger) waardoor een boot op het water overnemen (na het nodige ontsmettingsritueel) meer kans op slagen heeft.
 - Iedereen roeit onder de eigen verantwoordelijkheid ; veiligheidsregels moeten gerespecteerd worden. Jeugd -13 jaar roeit enkel onder begeleiding van trainer (zie speciaal trainingsmomenten in de inschrijffapp).
- Indoortrainingen blijven afgelast.
- Het clubhuis is gesloten vanaf maandag 19/10/2020. Er is dus geen drank meer verkrijgbaar na je roeisessie. Heropening wordt aangekondigd.
- De kleedkamers en douches zijn gesloten ; enkel bij noodsituaties (mensen die omkantelden) kunnen zich er nog omkleden. Heropening wordt aangekondigd.
- Verdere (algemene) regels zie op het Prikbord in deze nieuwsbrief.

2 - Terugblik

Woordje van jullie bootsman

2020 was een bijzonder jaar, het clubhuis geraakte afgewerkt, het cafetaria zou kunnen gaan opbrengen. We hadden onze club op de kaart gezet, een grote toeloop van nieuwe leden kwam op gang. En dan was daar covid19 : lock down voor een eerste keer. Na enkele weken terug roeien maar enkel in skiff of C1. Dan een voorjaar, een zomer en najaar waar haast alle roeiuistappen werden afgelast. En dan terug opnieuw in december : de tweede coronagolf. Terug alleen in skiff / C1. Dit skiffen brengt iedereen toch nog wat roeitechniek bij.

Als jullie bootsman heb ik deze tragedie te baat genomen om het volledige botenpark (op één boot na : de lasoon) na te zien en vele boten te restaureren. De botenloods ligt nu vol met vaarklare boten. Enkele plekjes op het rek voor de vieren/dubbels zijn nog niet ingenomen.

In januari word nog een skiff van het trainer type a la “De Rouge” verwacht voor zware roeiers.

Op kerstdag zal de laatste boot die we dit jaar restaureerden zijn wedergeboorte kennen.

Deze boot genoemd “BRISEÏS”

Een Empacher skiff, die ik meebracht van de Universiteit van Eindhoven voor Geert Wijnants en die haar overkocht. Deze boot heeft meer dan een decennium op RARC gelegen.



De olifant
VERVEN — PLEISTERS — INDUSTRIECOATINGS

BAKEN
sterk groenwerk

buuë
keukenstudio



HEIGHT
SOLUTIONS



Verzekeringkantoor
Herman Nauwelaers



IT **INTERIEUR**
TOTTÉ



Doordat Geert even het accent legde op zijn gezin werd er niet meer in geroeid en in de loop der jaren verslechterde de toestand van Briseïs. Een wrak zonder taft, rolbank of uitleggers schoot er over.

Nu recent Geert, Kobe (zijn zoon) en Martine (zijn vrouw) bij ons zijn komen roeien is Geert terug op zoek gegaan naar zijn boot en heeft haar nog net gered van de containerdood, door haar naar onze club te brengen.

Met het nodige vernuft werd Briseïs terug in ere hersteld en zal menig roei(st)er, niet zwaarder dan 70 kg, plezieren.

Behandel haar met liefde en respect als je er mee gaat roeien.

Voor de mythologen onder jullie wil ik jullie het verhaal van Briseis niet onthouden

Ik sluit hierbij het jaar 2020 met dank aan alle helpende handen die mee aan de boten of de club werkten. (en het geduld van ons Magda, mijn fantastische vrouw)

Voor 2021 wens ik iedereen een voorspoedig en gezond

nieuw jaar. Een jaar met een florierende club met veel en mooi roeien.

Fredrik Van der Wee

Briseis, die door Dictys van Cretensis Hippodamia genoemd wordt, is de vrome dochter van priester Briseus en heeft drie broers. Volgens de meeste mythen woonde zij bij haar vader in de stad Lyrnessus in Dardanië. Maar er zijn ook enkele oude schrijvers die stellen dat Briseis afkomstig was van het eiland Lesbos, de stad Pedasus of uit Mysië. Ze is een jong en fris meisje, met blozende wangen, prachtig haar en een goed geproportioneerde lichaam. De charmante en vriendelijke Briseis trouwt, en kreeg van haar vader als huwelijksgeschenk een groot deel van zijn land.

Tijdens de eerste jaren van de Trojaanse Oorlog wordt de stad waar Briseis woont aangevallen door de Griek Achilles en zijn Myrmidonen. Die slagen erin de muur om de stad te slechten en doden veel inwoners. Zo moet Briseis toezien hoe haar man en haar broers door de Myrmidonen worden gedood en wordt zij zelf gevangen genomen. Samen met zeven andere meisjes uit de stad, en veel buit, wordt ze door de Grieken meegevoerd naar hun scheepskamp aan de kust voor Troje. Daar wordt de buit verdeeld over het leger, en krijgt Achilles de mooie Briseis toegewezen.

Briseis moet in het kamp slavendiensten voor Achilles verrichten, maar hij raakt al snel verliefd op de mooie en schuchtere Briseis. Hoewel in eerste instantie afwijzend, raakt ook Briseis gesteld op de trotse Achilles en ontwikkelde het stel in de loop van de oorlog een warme genegenheid voor elkaar. Zo komt Achilles, aan het eind van een dag strijd, verlangend naar zijn tent, wast zich snel, en deelt elke nacht het bed met zijn Briseis. Maar in het tiende jaar van de strijd ontstaat er ruzie tussen Achilles en legerleider Agamemnon vanwege de pest die in het scheepskamp heerst. Uiteindelijk moet Achilles Briseis afstaan aan Agamemnon, maar weigert hij om nog langer mee te vechten in de gelederen van de Grieken.

Als Achilles even later in zijn tent terugkeert, zegt hij niets tegen Briseis. Kort daarna komen twee herauten van Agamemnon, Eurybates en Talthybius, aan en wordt Briseis snel duidelijk wat er aan de hand is. Met tranen in de ogen kijkt ze om hulp naar Achilles, maar die zwijgt en geeft haar mokkend mee aan de twee. Dan fluistert Patroclus, de vriend van Achilles, haar in de oren: 'Waarom huil je, Briseis? Het duurt maar even, en dan ben je weer terug.' Zonder een

afscheidskus wordt Briseis meegevoerd naar de tent van Agamemnon, rukt van ellende de haren uit haar hoofd, en moet voor de tweede keer het lot van een gevangene ondergaan. In de tent van Agamemnon verricht ze vele slavendiensten, maar wordt door hem nooit in zijn bed uitgenodigd. Vaak wil ze aan haar bewakers ontsnappen, maar is bang om door hen gegrepen en gedood te worden. Zo kwijnt de verliefde Briseis weg en droomt 's nachts van haar Achilles.

Weken later wordt Briseis plotseling door Odysseus uit de tent gehaald die haar terugbrengt naar Achilles. Achilles had vrede gesloten met Agamemnon, nadat zijn vriend Patroclus door de Trojaan Hector was gedood. Hij had zijn wrok laten varen, en besloten om wraak te nemen op Hector door weer deel te nemen aan de strijd. Agamemnon is hem hiervoor zo dankbaar dat hij de ongeschonden Briseis teruggeeft aan Achilles. Dolgelukkig gaat Briseis naar zijn tent maar slaakt een doordringende kreet als ze daar de dode Patroclus ziet liggen. Jammerend zegt ze: 'O, Patroclus, je leefde toen ik werd weggevoerd, maar nu ben je dood! Mijn leven is een keten van rampen. De één volgt op de ander. Je zei dat Achilles mij tot zijn wettige vrouw zou maken en mee naar huis zou nemen om de bruiloft met zijn Myrmidonen te vieren. O, je was altijd zo goed voor me. Ik zal nooit genoeg om je dood kunnen rouwen.'

Hoewel gelukkig dat ze haar geliefde weer in haar armen kon sluiten, was de ellende voor Briseis nog niet over. Want kort na de begrafenis van Patroclus verliest ook Achilles het leven voor de muren van Troje. Terwijl ze met haar nagels striemen op haar gezicht en lichaam trekt, staat ze bij zijn dode lichaam en klaagt: 'Dit verdriet overtreft al het andere! Sinds de dag dat mijn broers stierven en mijn vaderland werd vernietigd overkwam mij nog nooit zo'n angst als jouw dood! Jij was mijn dag, mijn zonlicht, mijn lieve leven, mijn hoop. Mijn sterke beschermer tegen kwaad, dierbaarder dan al mijn schoonheid, ja meer nog dan mijn gestorven ouders! Jij was alles voor mij, jij alleen, hoewel ik een gevangene was. Je nam elke taak die een dienstmeid heeft van me af en hield me als jouw vrouw in je armen. Ah, en nu zal de een of andere heer uit Griekenland me naar het vruchtbare Sparta brengen, of naar het droge Argos. Die bittere beker der slavernij moet ik nu van jou leegdrinken! O ik wilde dat de aarde mijn dode gezicht bedekt had voordat ik jouw dood zag!' Hoe het verder met Briseis afliep laten de mythen in het duister. Er is slechts een enkele vermelding waarin zij Neoptolemus treft nadat ook hij naar Troje was gekomen. Toen ze hem zag was Briseis oprecht gelukkig en bedroefd tegelijk, en sloeg haar hart op hol omdat zij even dacht dat Achilles weer leefde.

The OAR : wederom een jeugdriendelijke roeiclub

Ook in 2020 werd met succes hard gewerkt om de jeugd te overtuigen dat roeien een schitterende sport is. Dit werd ook door de Vlaamse roeiliga opgemerkt. Wederom werd het label 'Jeugdriendelijke roeiclub' aan The OAR toegekend. Dankuwel aan alle trainers en leden die hier mee hebben aan getimmerd.



Vrienden van de roeifotografie:

Heb je een leuke foto, waarvan je denkt : zalig moment in of rond een boot op onze club of op één van onze uitstappen. Bezorg hem ons. Hij komt in de nieuwsbrief en wie weet ook wel op de jaarlijkse roeikalender.

Het mooiste roeiwater gevangen door Fred.

Een clubwerking voor leden door leden

Ook in corona-tijden staat het clubleven niet stil ; het zit wel meer op de achtergrond. Maar toch blijft

Fred noest samen met Ludo en Johan boten herstellen, nameten, op put stellen. Filip en Yves hebben de inschrijf geoptimaliseerd.

Dank je wel iedereen om blijvend mee constructief deze zaken uit te voeren.



3 - De iets verdere toekomst

Programmatorisch onzekerheid

Het **najaar programma** is volledig geannuleerd qua uitstappen, wedstrijden, ... Hopelijk dragen alle corona maatregelen bij tot een toch iets meer uitdagend jaar 2021.

Het nieuwe jaar kent al wel enkele vastgelegde data voor een reeks roei-events. Meer info hierover volgt nog in de volgende nieuwsbrieven want de tijden zijn hier nog te onzeker ; ook hier begint corona al wat zaken te kraken.

Verkiezing nieuw bestuur

De drie jaar, waar het huidige bestuur zich inspande om een goed draaiende club op de kaart te zetten, zijn om. In maart, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering waar alle leden op uitgenodigd zijn, wordt de afgelopen en toekomstige werking van de club toegelicht. Dit jaar zal er ook een bestuursverkiezing worden georganiseerd.

Nieuw bloed is zeker welkom ; het geeft nieuwe inzichten, het biedt ondersteuning van de verschillende taken. Heb je tijd, zin en/of organisatietalent dat je hiervoor wil inzetten dan zou het fijn zijn je kandidatuur op te geven. Je kan meewerken aan feesten, evenementen, uitstappen, administratie, onderhoud van gebouw en boten, ...

Maandelijks wordt de voortgang van de verschillende zaken (planning, materiaal, bouw, financiën, feesten en activiteiten, organisatie club, samenwerking met andere clubs, ..) besproken op de bestuursvergadering.

4 - Prikbord

Fotogenieke roeikalender

Ook dit jaar weer een roeikalender : het foto-aanbod komt van een aantal beperkte activiteiten, maar daarom zeker niet minder de moeite waard.

Wil je graag dergelijke kalender voor thuis, op je werk (om slukreclame te maken voor ons clubke), op het toilet (om terug te denken aan al die heerlijke roeimomenten), op ... : het kan. De kostprijs voor deze A3-formaatkalender is 30 euro. Geef je naam op aan Yves.

De huidige coronamaatregelen : even de do's en de dont's op een rijtje voor deze maand

Het inschrijfsysteem via google docs blijft (oa voor contacttracing) in gebruik:

Blijf je zeker tijdig inschrijven (bij voorkeur de dag voordien) , maar schrijf je zeker ook uit als je toch moest verhinderd geraken ; het geeft andere mensen de mogelijkheid om in jouw plaats in een skiff of C1 te stappen.

Mondmaskerplicht op de club:

Omdat we gedurende een roeisessie niet de volle 1.5 m kunnen garanderen blijven we vasthouden aan het dragen van een mondmasker op de club tot in de boot. Enkel in de boot tijdens het roeien mag het masker dus afgezet worden.

Kleedkamers en douches zijn buiten gebruik gesteld:

De kleedkamers / douches zijn gesloten ; enkel die enkelingen die omgekeanteld zijn mogen gebruik maken van de kleedkamer.

Laat dus je spullen (reservegerief ed) in de auto of fietstas liggen.

Reinigen en ontsmetten van de boten en riemen:

Boten en riemen worden volledig gereinigd met zeep.

Ontsmetten is en blijft belangrijk : de handen bij aankomst, het gebruikte toilet, de contactvlakken van de gebruikte materialen, .. met alkoholspray.

En ook ne dikke merci voor al die andere anti-corona maatregelen waarmee iedereen probeert het corona-virus een hak te zetten (anderhalfmeteren, thuisblijven bij symptomen, melden dat je ziek geworden bent, ..). Blijf eraan meewerken ; de enige manier om snel tot een volwaardig programma te komen.



Het clubhuis is terug gesloten:

Sinds 19/10/2020 moet onze gezellige napraatruimte terug even dicht ; de roeisessie evalueren kan dus niet meer hier.

Roiekledij:

Voor zij die graag ook in de clubkleuren roeien, de club heeft een voorraadjie besteld aan roeipakjes, turtle vestjes voor de jonge en iets oudere meisjes en jongens. Pols even bij Greet.

5 – Onze roeikalender

De roeikalender voor 2021 is in de maak, maar loopt wat vertraging op door corona.

6 – Algemene info

Contacteren van bestuursleden/trainers :

Wens je iemand te spreken van het bestuur, API (aanspreekpunt persoonlijke integriteit) of de trainers. Dit kan op elke training.

Wens je ze anders te contacteren dan vind je hier hun [contactgegevens](#).

Trainingsmomenten voor de volgende maand:



De olifant
VERVEN — PLEISTERS — INDUSTRIECOATINGS

BAKEN
sterk groenwerk



buuë
keukenstudio



HEIGHT
SOLUTIONS



Verzekeringkantoor
Herman Nauwelaers



IT **INTERIEUR**
TOTTÉ

Je kan op veel verschillende momenten roeien, zowel in de week als weekend. Enige voorwaarde is dat je met twee zijt en de inschrijffapp hebt ingevuld.

Alle [reguliere roeimomenten](#) vind je terug op de onze website, voor zover de coronarichtlijnen geen eten in het roet gooien.

Foto's @ Flickr

- Op zoek naar andere foto's van The OAR?
We hebben heel wat albums met onze activiteiten op onze Flickr account gezet, van 2012 tot  nu!
- Nieuwsgierig? <https://www.flickr.com/photos/139396896@N06/albums>. Heb jij nog foto's van ons clubgebeuren? En in hoge resolutie? Je mag ze via WeTransfer naar oar@live.be sturen.