



NIEUWSBRIEF THE OAR – september 2017



www.ikwilroeien.be



[The OAR op Facebook](#)

In deze editie:

- 1 - Nu en komende maand
- 2 - Terugblik
- 3 - De toekomst
- 4 - Op de kalender
- 5 - Prikbord
- 6 - Contact info

Oude nieuwsbrieven vind je ook op onze website the-oar.be/nieuwsbrief.htm



Storten van de vloerplaat voor het clubhuis

Onze bouwwerf voor het nieuwe clubhuis en botenloods:

De tweede fase is afgerond, de vloerplaat van loods en benedenverdieping lag er nog in vóór eind augustus. Deze gepolierde betonplaat is de definitieve vloer, er kwamen diverse soorten “helikopters” aan te pas om hem te polijsten, het resultaat is schitterend. Op de foto zie je onze voorzitter in roeienuew zich spiegelen in het beton. Eén van de “helikopters” vloog ook werkelijk of was het een hallucinatie? Als je deze nieuwsbrief in je mailbox krijgt, zal het ook skelet van de botenloods een feit zijn!



De bouw van ons nieuwe clubhuis gaat nu in hoge versnelling. De vereniging hoopt zoals voorheen van harte te kunnen rekenen op het vrijwilligerswerk van de leden. Er kan nu haast alle dagen mee gewerkt worden ... Kan je tijd maken? Meld je aan bij Greet of Fred. Onze vrijwilligersorganisatie geleid door Greet van Erk zal in dat verband je regelmatig berichten. We hebben jullie echt nodig, hoor. Greet bereik je via het nummer 0498815015, Fred op 0475711789 (bel liefst 's avonds). Fred



1 - Nu en komende maand

Trainingsmomenten voor de volgende maand:

Wanneer?	Hoe ?
Maandag om 18u30	Training op het Netekanaal (tot en met 25 september)
Dinsdag om 6u 's ochtends	Op afspraak met Yves (WhatsApp-groep ochtendroeiers)
Dinsdag om 9u 's ochtends	Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail)
Woensdag om 9u 's ochtends	Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail)
Woensdag om 18u30	Training op het Netekanaal (tot en met 25 september)
Zaterdag om 9u30	Training op het Netekanaal en initiatie op afspraak
Zondag om 9u30	Training op het Netekanaal

Opgelet vanaf woensdag 4 oktober beginnen we terug met de avondtrainingen op de gemeentelijke sporthal aan de Antwerpsesteenweg te Broechem. Deze indoor winter trainingen vervangen het maandag- en woensdagavond roeien. Maandag starten we om 19u30 en woensdag om 18u30.

Oproep aan alle leden die een ergometer in bruikleen hebben: graag hadden wij deze netjes gekuist terug in de garage van de Bollaakdijk nr 2 vóór 23 september opdat we ze nog kunnen nazien voor het nieuwe seizoen.

- Op een ander moment roeien kan ook, maar spreek dit steeds op voorhand af met Fred, Yves of een andere trainer.
- Elke zondag wordt aan de geïnteresseerden een lijst doorgestuurd met de reeds geplande trainingen overdag voor de komende week. De coördinatie hiervan ligt bij Fred, dus stuur hem een mailtje als je bij de mailgroep wenst aan te sluiten (dit kan ook voor een korte periode).
- De echte ochtendroeiers (meestal op dinsdag om 6u) communiceren per WhatsApp (in de groep 'Ochtendroeiers'), dus als je hier interesse voor hebt, spreek Yves dan aan zodat je deelgenoot wordt van de WhatsApp en daaruit volgende prachtige trainingen.

Zondag 17 september: Samen roeien met de RARC

Op 17 september hebben we de roeiërs van de RARC uitgenodigd om bij ons, met ons te komen samen roeien. Allen op post dus, kom op tijd opdat we de ploegindelingen tijdig kunnen afmaken.

23-24 September: BK

Eind september is het zoals elk jaar weer tijd voor het BK. Vanuit the Oar zijn er 9 boten ingeschreven. Het voorlopige uurschema en de boten kan je hieronder terugvinden. Supporters zijn altijd welkom!

103 - 10:50 - 1x JM 14 (Polyester)

Pepijn Vranckx

Pelle Umans

Max De Winter

113 - 14:40 - 1x JW 16

Isa Zijlstra

115 - 15:00 - 2x JM 14

Max De Winter, Pelle Umans

206 - 11:20 - 1x W Beg

Isa Zijlstra



214 - 14:30 - 4x JM16

Seppe Van Cleemput, Luka Nys, Simon Rolly, Nick Gaspard

224 - 16:10 - 2x JM 16

Seppe Van Cleemput, Tijs Van Laer

Luka Nys, Simon Rolly

Zaterdag 7 oktober: Moordregatta te Tilburg - voor jeugd en masters

De jeugd tot 16 jaar roeit 1000 m (programma is veranderd). De rest roeit 6500 m, doorgaans in ploegboten. Onze club is houder van de wisselbeker van deze regatta, om die te verdedigen hebben we zo veel mogelijk ploegen nodig. Onze Portugese roeivrienden van Ginasio Figuera hadden toegezegd om ook naar deze regatta te komen, het gaat dus een toffe regatta en after row worden. Heb je interesse om aan deze race mee te doen, haast je dan om alsnog je op te geven aan je trainer! Een WhatsApp-groep voor deze activiteit is reeds gemaakt. Ploegen zijn in vorming: er gaat zeker een master acht; aan een jongerenacht wordt gewerkt (mits we toestemming krijgen van de organisatie).

2 - Terugblik

10 t.e.m. 13 augustus: Toertocht op de Mondegorivier te Portugal

We vlogen naar Portugal in verschillende groepjes, de ene ging nog eerst Porto bezoeken, de andere Lissabon. Anderen gingen dan weer rechtsreeks vanuit een Portugese luchthaven met openbaar vervoer of huurwagen. **Donderdag**avond raakte iedereen op tijd voor het welkomstdiner, in het 4-sterrenhotel Mercure, aan het 500 meter brede strand van Figuera da Foz (behalve Suzanne en Ewa van Visé die door een bosbrand waren afgeleid van de snelweg, zij arriveerden na de soep).

De sfeer zat er al dadelijk in. De Fransen van Metz die net een toertocht op de Duro achter de rug hadden en al goed op dreef waren, bedankten de organisatieploeg en verwelkomden alle andere nationaliteiten met een speech in hun eigen taal (ook Nederlands, chapeau) en zetten daarna nog het lied "[we are the champions](#)" in, herschreven voor roeiers waarvan de tekst uitgedeeld. Deelnemende landen waren o.a. Frankrijk, Nederland, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Engeland, Portugal.

Vrijdagochtend met de bus naar de prachtige Club Figuerense aan de Mondego rivier ... Zoals gebruikelijk, een echte luxe, werden de boten met de riemen erin voor ons in het water gelegd, klaar om in te stappen. We kregen een mooi stukje roeien op spiegelglad water naar een lagune aan de monding van de Mondego rivier (11 km). Luc en Marc zorgden onderweg voor enige vertier door van plaats te willen wisselen van de boeg naar de stuurplaats waarbij ze uiteindelijk eindigden in een patstelling met beiden op de stuurplaats (zie foto onder). De eerste ploeg die op die middag terug binnen was, je raadt het al, was de meisjes vier van onze club met ikzelf (Fred) aan het roer, in een race voor de laatste kilometer tegen Metz. Bij aankomst was Isa nogal onder de indruk van de Portugese jongens die de boten uithaalden en ze begon hen spontaan te helpen.





Onze compagnons niet-roeiërs kregen een uitstap naar de zoutpannen. Het middagmaal vond plaats in een pittoreske dorpsherberg aan de zoutpannen waar we een streekgerecht voorgeschoteld kregen, een soort van dikke noedelsoep met makreelblokjes erin, pittig gekruid met koriander. Natuurlijk vloeide de wijn overvloedig ... Op de Portugal rowing tour staat nooit een kom of fles leeg. (En laten we daarbij zeker niet vergeten de overvloedige ontbijtbuffetten te vermelden.)

Na de middag ging het stroomopwaarts (20 km) op de Mondego. Bekijk het [filmpje](#) maar even, waar de dames met Leen op slag een roeidemo ten beste gaven. De water opscheppende Canadair vliegtuigen die zich kwamen bevoorraden in de strijd tegen bosbranden, waren een extra attractie.

De compagnons kregen een rondrit in de streek met een bezoek aan de burcht Montemor-o-Velho op een hoge heuvel langs de Mondego. Van daaruit heb je een uitgestrekt verzicht over de rivier en de eeuwenoude rijstvelden die de Moren geïntroduceerd hadden. 's Avonds hield we een gezamenlijk avondmaal op de promenade van de dijk in een tennisclub-restaurant. Na de typisch Portugese voorgerechtjes, aten we een streekgerecht, een puree op basis van brood (leek fijne aardappelpuree) met kruiden, look en scampi's, en deze keer wel zéér overvloedig hele lekkere wijn, waardoor ik totaal vergeten ben wat het nagerecht was.

Zaterdagochtend maakten we met zijn allen een toeristische uitstap naar het oude pittoreske dorpje Tentúgal. Een begeleid bezoek aan de kerk, eeuwenoud klooster en een bakkerij waar ze ons een streekgebak, gemaakt op eeuwenoude wijze, lieten proeven (wel een beetje zwaar op de maag). Ons middagmaal aten we in een eeuwenoude herberg met prachtige door planten aangeklede binnenkoer. Het hoofdgerecht (deze keer geen vis) was een streekgerecht van gebraden eend met een garnituur van groenten, ronduit subliem. Later zouden we vernemen dat Tentugal op zondag bedreigd werd door de bosbranden! In de namiddag was het heel warm geworden, maar onze boten lagen klaar op de afgedamde stuwmuur van de Mondego. Het was een prachtig stuk roeien van S. João de Areias naar Montebelo Aguieira marina (\pm 20km). Tussen bergen, kliffen, smalle en brede watertongen, roeien tot aan het 5-sterren watersport- en vakantieresort Montebelo. De compagnons gingen die middag Mortágua bezoeken voor een begeleide wandeling. Het is een heel klein stadje, sluimerend in de hitte. Algauw eindigde dit bezoek door de hitte en zonder veel tegenkating in een lokale bar waar een tournee générale 6,5 euro kostte. Och ja, we (de compagnons) zijn ook nog gaan wijnproeven op een wijngaard, maar we hadden de voorbije dagen eigenlijk al genoeg wijn gedronken.



Montebelo Aguieira resort: Dit enorme complex van hotel, zwembaden en appartementen op een berg boven het stuwmeer was ronduit fantastisch. 's Avonds speelde er live muziek en kon je er dansen op het grote terras dat het meer overziet. Die avonds na het inchecken in onze (luke)appartementen bracht men ons met de bus naar Mortágua. Het was daar groot feest in het stadje, alle pleinen waren versierd met slingers en lampions, het grote plein vol rijen houten tafelen en banken met daarrond eetkraampjes. Op een ander plein vond je muziek en een volksdans podium ... Iets wat je eigenlijk alleen in oude films ziet.



Aan de rand van het grote plein, onder de bomen tegen de restaurants, kregen wij zitplaatsen op die lange rijen banken en tafels. Er werden heel grote geblakerde terracotta potten op tafel gezet met alweer een streekgerecht. Schaaap in brokken gehakt, twee dagen in rode wijn op open houtvuren gestoofd tot het compleet gaar is, daarbij een grote groenteschotel, brood de nodige drank of wijn enz. Je kon op het feest blijven zolang je wou, er reed altijd wel iemand met een shuttle naar het hotel. Blijkbaar was iedereen toch behoorlijk moe want laat is het uiteindelijk voor de meesten onder ons niet geworden.

Zondagochtend na een fantastisch buffetontbijt met zicht op het meer en de omliggende bergen, roeiden we 15 km in een andere zijarm van het meer bij mooi, iets koeler windstil weer. De compagnons bleven na het nemen van de groepsfoto aan het zwembad vertoeven tot de roeiers terug waren. De vaarwellunch die middag was een enorm buffet. Het afscheid nemen duurde uren, mekaar in de armen vallen, foto's maken, adressen opschrijven, ...



Het was al na drie uur die middag toen de botenwagens vertrokken. Suzanne, Ewa, de Nieuw-Zeelandse Kathryn en ikzelf (Fred), reden met Ana, de voorzitter van Ginasio, mee terug naar Figuera, om de huurwagens op te halen. "Yeah, road trip" werd er geroepen. De dames gingen verder in Portugal op vakantie, ikzelf reed terug naar Montebelo door de rook van de bosbranden die die middag begonnen te woeden rond Coimbra. Toen ik terug in Montebelo aankwam, was de zon gedeeltelijk verduisterd door de rook die gelukkig hoog over dreef. Het zonlicht dat door de rook kwam, gaf alles een licht oranje verkleuring. Die avond ging een hele berg in de verte op twee uur tijd volledig in de fik. Verschrikkelijk! Op een 10-tal meter van het zwembad van ons hotel landde elke avond tegen het donker een grote helikopter met een infrarood detector eronder. Deze vertrok daar altijd tegen de middag om de bosbranden op te sporen als de wind begon op te steken en de branden terug opwakkerden. Spectaculair met al die badgasten er rond!



De groep van onze club bleef die nacht nog in Montbelo en de meesten bleven nog een nacht langer. De exodus naar huis was wat chaotisch omdat de meesten met het openbaar vervoer naar Figuera waren gekomen. En in Montebelo raakte je enkel weg met een taxi of met de openbare bus, die zondagdienst had vanwege moederdag. Zo kwamen we elkaar terug tegen, dinsdagnamiddag op de luchthaven van Porto, ook al waren sommigen vele uren eerder vertrokken. **De Portugal rowing tour, het was een unieke belevenis.** Surf naar www.portugalrowingtour.blogspot.pt als je meer info en foto's wil zien van de Portugal rowing toeren! Fred.

Zondag 20 augustus waren we uitgenodigd bij de RARC te Viersel om samen met hen te roeien:

Ook deze keer was er een flinke armada op het water: één master 8+, een wedstrijdklare dames 4x, skiffs, dubbels enz.

Zaterdag 2 september: Triatlon in Gent - voor de junioren 14 jaar

Na een lange zomer was het niet alleen tijd om terug naar school te gaan, maar ook om terug enkele wedstrijdjes te roeien. Hiervoor trokken we op 2 september naar Gent voor de jeugdtriatlon van KRSFG.

Pelle en Pepijn wilden hier graag aan meedoen en zien waar ze stonden, dus ging Filip met hen op stap. Na een goede loopprestatie stond Pelle derdes met minder dan 1 seconde achterstand op de eerste. Uiteindelijk behaalde Pelle de 8ste plaats en Pepijn de 19de op 30 deelnemers, meer dan behoorlijk dus. Alle uitslagen vindt je [hier](#) terug.





6 t.e.m. 10 september: WK master te Bled

Dinsdagochtend 5 september, 2u45: PEUT, PEUT, PEUT, TOK. Damned 't is vroeg.

Noodzakelijk vroeg opstaan om 1200 km te bollen met twee auto's om in Bled tijdig te geraken zodat dezelfde avond nog de van de vrijdag ervoor gedemonteerde boten konden gemonteerd worden en er woensdag vroeg nog samen met de quasi gehele ploeg (Levente was er nog niet) in acht kon getraind worden.

In Visé werd om 5u30 de ploeg versterkt met Suzanne die ons stond op te wachten met haar vouwfiets. Markus was gepland om 8u30 opgepikt te worden in Würzburg, maar alle



geluk moest hij nog snel in Dublin een belangrijk gesprek gaan voeren zodat hij niet gemerkt heeft dat we 2 uur te laat waren (zelfs op dat vroege uur bestaan er files). Na 15 uur autozitten was iedereen content om de benen te strekken en in allerijl nog onze boten te vinden tussen de andere. Een kookteam (Marie, Suzanne, Liesbeth) spoedde zich naar de winkel om toch ook die avond nog iets deftig achter de kiezen te krijgen.

Woensdagochtend stapte Michel (vervanger voor Markus vanuit TOR) mee in de acht om toch nog even aan elkaar te wennen; woensdagavond werd dan uit alle macht (Filip, Ive, Yves, Koen, Michel, Sharan, Levente en Daniël onder de aanmoedigen van Marie) getracht de Russen te verslaan (roeigewijs), maar bleek dat ze toch een maatje te sterk waren. Yves en Koen hadden een klein uur ervoor nog getracht mee in het pak naar de meet te roeien, maar bleek dat de korte nacht, de verre rit, het late eten en het vroege trainen die dag toch hun tol eisten. De Kiwi werd getest en goed bevonden door een Amerikaanse damesploeg; zij roeiden er ook mee onder het motto: enjoy it.



Woensdagavond werd aangekondigd dat Daniël en Izabella voor het leven als koppel eerst in een dubbel starten (later mogelijks naar een groter boottype uitgebreid). En dit op Daniël zijn 30^{ste} verjaardag. Op Hongaarse wijze betekent dit Palinka (= een alcoholrijke vruchtendrank), met heerlijk taart.

Donderdag bleek dat bovenstaande feestwijze, versterkt met de sterk verslechterde weersomstandigheden het roeien niet ten goede kwam. Yves en Ive (als vervanger voor Markus) en later ook Filip, Yves, Ive en Koen trachtten aan de hoge golven te weerstaan. Het was hard werken.



Dankzij Markus' perfecte timing kon na het harde werk overdag Lubljana ontdekt worden; enkele typisch Sloveense gerechten werden met wisselend succes goedgekeurd. Lubljana is echt wel mooi en zeker aan te raden (een tip voor de volgende generatie die in Bled gaat roeien).

Vrijdag was duidelijk de dag dat iedereen de vermoeiende heenreis en de Palinka verteerd had. De B-categorie Filip, Markus, Ive en Daniël knokten zich naar een vijfde plaats op een vroeg uur. In de namiddag stond de Mosticja-kloof op het programma: knal-helder water zorgde voor olifanten en hyena-achtige rotsformaties, te bewonderen vanop de Duivelsbrug. Iets verder op de wandeling viel het water met enig geweld van grote hoogte in een diepe put.



Zaterdag moesten Koen en Ive nog aantreden in de dubbel D-reeks. Zij knokten zich naar de vierde plaats op het mooie meer van Bled. In een lokale pizzeria (met veel te grote pizza's) kwam Leen ons als laatste versterken voor de volgende dag. Zondagochtend stonden de mixed races op het programma: Daniël, Izabella, Levente en Beatrix hadden de geplande mixed A-acht (mixed zowel vrouw/man als Belg/Hongaar) omgeruild naar een koppel vier.

Suzanne kon eindelijk haar topconditie (perfect onderhouden door de dagelijkse fietstocht van onze logeerplaats naar het meer van Bled, zijnde een hobbelige 23 km) ten berde brengen. De weergoden besloten een maximale koeling (bakken regen) te voorzien. Yves, Ive, Suzanne en Leen moesten in de D-reeks aantreden en kwamen vierdes over de meet. De Hongaarse vier behaalde een wel bevochten vijfde plaats.



Dit telkens onder de aanmoedigen van alle niet andere roeiende OAR-some rowers, aangevuld met een Hongaarse delegatie. We zijn allen weer een schitterende OAR-ervaring rijker; plannen voor Florida, Munchen (EK) en/of Hongarije zitten al in de kokers van enkelingen. Andere plannen werden ook al uitvoerig besproken.





Kwamen drakenboot varen:

- Bedrijf Smulders (vrijdag 11 augustus), Yves en Pepijn hielden onze draak op koers. Op 8 en 14 september trainden ze verder met oogkampioen te worden op het drakenbootfestival te Antwerpen. Fred en Bart stonden in voor de begeleiding.
- De Sport-it begeleiding (vrijdag 18/08/2017) probeerde ROArtje te temmen onder toezicht van Fred.
- Greet en Fred deden de teambuilding van de leerkrachten en personeel van de school De Ceder (o.l.v. Ann Vlaeminckx) slagen.
- Het Heilig Hart College (Heist-op-den-Berg) komt samen met Fred en Bart onze draak in toom te houden.



3 - De toekomst

Zaterdag 28 oktober:

Winteropkuis, het laatste tuinonderhoud van het jaar en de laatste keer boten simoniseren

Aanvang om 9 uur. Graag zien we alle roeiers mee simoniseren; het maakt dat onze boten met dezelfde kwaliteit door het water kunnen blijven glijden. We rekenen dan ook op een talrijke opkomst.

Zaterdag 4 november:

Traditiegetrouw de afsluiter van het seizoen, onze ledenvergadering en clubavond met uitgebreid buffet

Schrijf het nu in je agenda, er zal heel wat te vertellen zijn. O.a. wanneer we onze intrek nemen in onze nieuwe club, onze kampioenen 2017-viering, de voorlopige clubagenda voor 2018, voorbereiding op de algemene vergadering van maart 2018 waar een nieuw bestuur dient te worden verkozen, enz.

Plaats: Bij onze buur de Sasvrienden waar we definitief van gaan afscheid nemen en hen gaan bedanken voor hun gastvrijheid de afgelopen 6 jaar.



19 november: Suikerrace in Roosendaal

7000 m knallen op de Vliet (bij voorkeur in ploegboten).

Master 8+:

Het samen roeien met de RARC levert vaak leuke ploegen op, waarover regelmatig na afloop van de roeisessie wordt gezegd dat we dit meer moeten doen. Het idee is dan ook ontsproten om aan de slag met een master 8-ploeg, bestaande uit zowel OARsome rowers als leden van de RARC. Mogelijks nog aangevuld met iemand van TRT.

Momenteel hebben Toon, Didier, Pieter en Hans (RARC-ers) naast Koen, Sharan, Yves en Ive al toegezegd. We proberen aan een twaalftal man te raken zodat er op elke training voldoende volk aanwezig is. Doel is om regelmatig samen te trainen in 8+ om dan ook op termijn, voor zij die het zien zitten, deel te nemen aan de Suikerrace, en mogelijk al iets verder aan de Brugge Boot Race, Head of Amsterdam, ...

Gelieve Yves te laten weten of je interesse hebt om mee in deze boot te stappen. Een WhatsApp-groep wordt opgemaakt zodra er voldoende interesse is, concrete trainingen kunnen bijgevolg gericht afgesproken worden.

4 - Op de kalender

Wedstrijd	Jaarlijkse activiteit
Toertocht	Fundraising/bekendheid/andere
Training (alternatief)	Sportkamp/scholen
Klusdag op club	

Wat?	Wanneer?	Peter
BK lange boten	23-24/09	Filip Yves
Moordregatta	7/10	Yves / Marie
Klusdag (winteropkuis)	Zaterdag 28/10	Fred
Clubavond	04/11	Fred / Yves
Suikerrace	19/11	Filip
Elke derde zondag van de maand: samen roeien met de RARC in Emblem of Viersel (onder voorbehoud van wijzigingen).		

5 - Prikbord

Toezicht voorlopige vestiging The OAR en de Bollaakdijk

Omdat de boten nu buiten slapen (weliswaar achter hekken) vragen we alle leden die er langs komen of in de buurt zijn, eens een kijkje te nemen of alles in orde is. In geval van onregelmatigheden, bel Fred op het nummer 0475 71 17 89.

Boten en materiaal in en rond de container

De container is min of meer ingericht, daarom let even op: neem je iets weg, leg het op de zelfde plaats terug. Waar alles moet komen, staat op de wanden van de container geschreven.

- De koppelriemen moet je per twee of vier stuks kruisen, het blad naar de achterzijde en naar de voorzijde dan passen de riemen in de haken.
- Leg de riemen altijd met de etiketten naar je toe (in het zicht).
- Er staat een vuilbak aan de kaai: gooi daar je vuil lege flesjes e.d. in.



- Rondslingerende kledij, hervulbare flessen, ... worden binnen de drie dagen verwijderd. (Kijk ook eens of er nog kledij van je rondslingert op het oude clubhuis!)
- Zorg dat de boten correct gebonden zijn en zeker geen gespen tegen de romp aan.
- Tot slot: altijd de poorten (container en hekwerk) dicht als je op het water bent!

Foto's @ Flickr



Op zoek naar foto's van The OAR? We hebben heel wat albums met onze activiteiten op onze Flickr account gezet, van 2012 tot nu!
Nieuwsgierig? <https://www.flickr.com/photos/139396896@N06/albums>. Heb jij nog foto's van ons clubgebeuren? En in hoge resolutie? Je mag ze via WeTransfer naar oar@live.be sturen. Alvast bedankt!

WhatsApp: een snelle manier om op de hoogte te blijven van wat er op de club gebeurt

WhatsApp: hoe loopt het? Zoals de meeste al hebben gemerkt is The Oarsome Rowers als WhatsApp-groep actief. Deze groep is gemaakt om snel meldingen door te geven aan alle leden (en ouders) over lopende zaken, voorvallen, slechte weersomstandigheden, dringende bouwperikelen, vragen rond trainingen, ... maar NIET om aparte roeimomenten (anders dan de reguliere trainingen) onderling te organiseren. Hiervoor hebben we andere groepen: ochtendroeiers, groep per evenement.

Daarnaast bestaat er nog een groep voor de trainers.

Bovenstaande vraagt nog altijd natuurlijk dat je een slimme telefoon (lees: smartphone) hebt om hier mee op de hoogte van te kunnen blijven. Dit is uiteraard geen verplichting om een smartphone te kopen als je die nog niet moest hebben. De traditionele communicatiewegen (spraak, GSM, mail, nieuwsbrief) blijven we natuurlijk ook nog gebruiken.

Merk je dat je niet in een groep zit en er toch wil bij horen? Laat dan even iets weten aan de 'administrator' van de groep. Hij/zij (doorgaans Yves, Filip, Antje) kan je eraan toevoegen.

6 - Contact info

WIE?	HOE?	WAT?
Algemeen	oar@live.be	insturen foto's algemene vragen inschrijvingen drakenboot
Yves Royackers	0468 193 609	<u>voorzitter</u>
Filip Joossens	0477 977 659	<u>ledenadministratie</u> <u>clubkledij</u>
Fred Van der Weehe	0475 711 789 fred.vanderweehe@telenet.be	<u>materiaalmeester</u> <u>secretaris</u> overdag roeien op weekdagen
Paul Joossens	0498 419 252	<u>penningmeester</u>
Sita Vreeling	0494 375 788 sita.vreeling@gmail.com	secretariaat PR website nieuwsbrief
Filip Joossens Yves Royackers Antje Hansmeier Marie De Winter Fien De Winter Sharan Corten	0477 977 659 0468 193 609 0049 151 422 623 89 0493 625 247 0497 222 315 0496 786 875	Trainers en coaches