



WWW.ATB.VAN DER WEEHE.BE
LONDENEERD - ANKER - OCEANOL



de olifant
VERVEN EN PLEISTERS



Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem



MEUWERT & MEUWERT
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
03/484 30 24



Verzekeringkantoor
Herman Nauwelaers



SITA VREELING
ROEIJ & DESIGN



NIEUWSBRIEF THE OAR -oktober 2016

 www.ikwilroeien.be

 [The OAR op Facebook](#)

In deze editie:

- 1 - Nu en komende maand
- 2 - Terugblik
- 3 - De toekomst
- 4 - Op de kalender
- 5 - Prikbord
- 6 - Contact info
- 7 - Bijlage

Oude nieuwsbrieven vind je ook op onze website the-OAR.be/nieuwsbrief.html.



Gespot door Paul Joossens: onze nieuwe clubwagen ;) Let zeker op de nummerplaat!

1 - Nu en komende maand

Zomertrainingen op het water

Wanneer?	Hoe ?
Maandag om 18u30	Gewone training
Dinsdag om 6u 's ochtends	Op afspraak met Yves of Markus (WhatsApp)
Dinsdag om 9u 's ochtends	Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail)
Woensdag om 9u 's ochtends	Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail)
Woensdag om 18u30	Gewone training
Zaterdag om 9u30	Gewone training
Zondag om 9u30	Gewone training

- Ben je te laat, verwittig dan Fred of Yves (zie punt 6. Contact info) zodat we je toch mee kunnen inplannen.
- Op een ander moment roeien kan ook, maar spreek dit steeds op voorhand af met Fred, Yves of een andere trainer.
- Elke zondag wordt aan de geïnteresseerden een lijst doorgestuurd met de reeds geplande trainingen overdag voor de komende week. De coördinatie hiervan ligt bij Fred, dus stuur hem een mailtje als je bij de mailgroep wenst aan te sluiten (dit kan ook voor een korte periode).
- **Opgelet Fred is in verlof van 29/10 tot en met 7/11.**
- De echte ochtendroeiers (meestal op dinsdag om 6u) communiceren per WhatsApp, dus als je hier interesse voor hebt, spreek Yves of Markus dan aan zodat je deelgenoot wordt van hun WhatsApp en hun prachtige trainingen.
- **Trainingen @ sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg te Broechem:**
 - **Maandag: 19u30 tot 21u00**
 - **Woensdag: 18u30 tot 20u30**



WWW.ATB.VAN DER WEEHE.BE
LINCHESTER - ANLEG - OCEANOLIT



2 - Terugblik

Donderdag 8 tot zondag 11 september: het WK masters @ Kopenhagen



Elf OAR-some rowers zijn afgezakt richting Kopenhagen om mee te dingen naar de felbegeerde titel: World Master Champion 2016. Zeven van hen (Markus, Yves, Fedrik, Filip, Isabella, Daniel, Ive) wisten zeker dat ze gingen roeien; twee (Leen en Liesbeth) dachten mee te gaan om te supporteren voor al dat 'jeugdig' geweld, maar roeiden ineens mee in een vier koppel. De laatste twee (Gerline en Maarten) moesten wel supporteren wegens te jong en gebrek aan gestuurde boten.

Elke wedstrijd hebben we gestreden voor de titel maar zijn telkens gestrand op een andere eervolle plaats. Laatst waren we nooit. Markus en Yves dubbelden in de B-reeks. Markus, Filip, Fedrik en Daniel roeiden zich in de vernieling in koppel vier. Dit werd de volgende dag nogmaals overgedaan door Markus, Yves, Filip en Daniel. Yves en Ive dubbelden en lieten Spanje achter zich. Daniel en Isabella gingen in dubbel het strijdperk in en als laatste verrasten Leen en Liesbeth iedereen door mee op te treden in koppel vier met Ive en Yves. Fedrik heeft nog een internationale acht helpen vervolledigen.

Het is en blijft een topevenement naar sportiviteit, wat maakt dat de interesse om in Bled (2017) nog eens te knallen, werd aangewakkerd. Het was mooi roeien in leuke ploegen onder een meestal stralende hemel op een schitterende locatie met opvallend (althans in de tribune) supporterende clubgenoten. En dat Kopenhagen ook de moeite is, werd ons ingefluisterd door Fedrik. Hij had gelijk. (Met dank aan Yves voor het verslag.)





WWW. **ATB** VAN DER WEEHE .BE
LINCOTHEEP - ANKER - OCEANOL



De olifant
VERVEN EN PLEISTERS



Crelan
Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem



MEDEWIJF & NEETHERS
MAKERS VAN DE
83/484 28 24



KBC
Bank & Verzekering
Verzekeringskantoor
Herman Nauwelaers



SITA VREELING
ROEVEN & DESIGN



Zondag 11 september: Drieluik Gent

Ons speerpunt Casper sloeg de handen in elkaar met de RARC (lees: Haig) en zette zijn beste benen voor in Gent. In dubbel behaalden Casper en Haig een 7de plaats op 12 finalisten met een tijd van 3'40"54. In skiff werd Casper 16de van de 31 met een tijd van 4'05"01.



Donderdag 15 september: Drakenbootvaren Heilig-Hartcollege van Heist-op-den-Berg



Op 15 september werd er weer gevaren met de drakenboot, dit keer mochten de meisjes-leerlingen van het Heilig-Hartcollege van Heist-op-den-Berg met de peddels aan de slag. Fred en Sharan verzorgden de begeleiding van dit Heistse bikiniteam op deze echt wel warme dag!



WWW.ATB.VAN DER WEEHE.BE
ROEIEREN - BANKEN - OORLOGEN



Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem



Verzekeringskantoor
Herman Nauwelaers



Zaterdag 24 september: Bernkastel regatta

Onder peterschap van Markus trok een grote groep naar Bernkastel. Ook de mensen van RARC waren van de partij. Eleonore van de RARC roeide in mixte dubbel met Elisa. Het was voor hen de eerste keer en ze zijn zeker van plan om het volgend jaar beter te doen. De botenwagen met Fred en Marie vertrok al vrijdagmiddag met de bezemwagen van Sita en Sharan erachter. Na wat omleiding bij Kreutz Wittlich raakten ze toch die namiddag in Bernkastel. Fred was er wel het hart van in dat hij bij een gedwongen scherpe bocht op het regattapark de skiff van Elisa licht beschadigd had. De Schwartzwaldtaart op de hoek aan de brug om 16u30 bracht hem terug uit zijn somber humeur en zie, daar kwamen ze de mensen van de RARC af. Samen bezochten ze het stadje en sloten ze de middag af met een terrasje. Het hotel Landhaus am Kirschbaum bevond zich in Morbach, dat zich in prachtige beboste bergen op 20 km boven Bernkastel bevindt. Die avond kwam de rest van de ploegen met mondjesmaat binnensijpelen en tegen zowat middernacht waren de hotelgangers er allemaal.

's Anderendaags was het tijd voor de regatta en zoals altijd was er stralend weer, waren er een recordaantal ploegen en het spreekt voor zichzelf: er hing een gezellige sfeer. Met constant wel een ploeg van ons op het water was je als supporter gans de dag in de weer. Casper won in de juniors skiff en Elisa deed het zelfde bij de senior B dames. Johan en Ive slaagden er niet in om een zege te behalen, ondanks het feit dat ze na zware strijd een ploeg net op de meet hadden ingehaald. Toen ze dan zwaar vermoeid naar de steiger voeren om aan te leggen na die race, vond er een aanvaring plaats met een vier met stuurman. De boot en Ive kregen daarbij een zware klap. Onze C4+ master met Yves, Sharan, Ive en Johan won haar race en volgde zichzelf op. De andere ploegen waaronder de jeugd ploegen gaven het beste van zichzelf. De resultaten kan je [hier](#) bekijken.



Nog voor de wedstrijden afgelopen waren, vertrokken Markus, Ziggy en Marie al richting Parijs waar ze die volgende morgen al heel vroeg van start zouden gaan op de 30 km roeitoertocht door Parijs. De prijsuitreiking was even feestelijk als alle jaren met inbegrip van het kussen van de wijnkoninginnen. Aangezien enkele roeiers al vertrokken waren, namen de mannen van de RARC met veel plezier deze honneurs waar. De wijnkoninginnen protesteerden niet want deze roeiers zagen er dan ook wat jonger uit dan de doorsnee master C.



WWW. **ATB** VAN DER WEEHE .BE
LINCHESTER - AKELE - OUDERHOUT



De olifant
VERVEN EN PLEISTERS



Crelan
Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem



MEDEWIJF & NEETERS
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
83/484 88 24



KBC
Bank & Verzekering
Verzekeringkantoor
Herman Nauwelaers



STEA VREELING
ADVIES & DESIGN



De groep die na de prijsuitreiking nog over was, splitte in twee, Fred, de jongste roeiers en Riet met haar gezin gingen naar het hotel. De anderen gingen naar de wijnfeesten in Brauneberg. Het werd een culinaire trip met Flammkuchen, Flammkuchen, Reibekuchen, vleesspiesjes, Federweißer, ... Een aanrader voor iedereen! 's Morgens was de hele groep weer verenigd bij het uitstekende ontbijt, alvorens de terugweg naar huis aan te vatten. Fred dankt alle helpende handen om bij thuiskomst de boten te monteren en op te bergen. Een dikke merci aan Markus voor de organisatie! (Met dank aan Fred voor het verslag.)

Zondag 25 september: Zonsopgang in Parijs



Op zondag 25 september zijn een paar dappere roeiers heel vroeg in de ochtend vertrokken om 28km door Parijs te roeien. Sommige waren al aanwezig van vrijdag en de laatste zotte Bernkastelroeiers kwamen zaterdagavond aan.

De dag begon om 5u30 met een Frans ontbijt (lees: met een croissant en koffie). Dan zo snel mogelijk het water op. Het was een hectisch gedoe door de vele boten, de duisternis en de vermiste roeiers.

Eindelijk zat iedereen op het water: in de OAR-boten zaten Gerben, Finlay, Ziggy, Kobe Vanthielen en Marie, dan Gerline, Markus, Deirdre, Gert en Stijn en tenslotte Jan, Leen, David, Marc Eekels en Marc Lismont. De toertocht door Parijs vertrok om 7u10. Langs het Vrijheidsbeeld, de Eiffeltoren, de Alexander brug, het Louvre, Pont Neuf, Grand Palais, musée d'Orsay, Place de la Concorde en dan draaien rond de Notre Dame en zo helemaal terug naar de Parijse roeiclub.

Na het demonteren van de boten en lang wachten konden we eindelijk genieten van een warme maaltijd met een glaasje rode wijn.

Nog een dikke merci aan Markus voor de goede organisatie, Werner en Gunter voor de aanmoedigen en foto's en alle deelnemers om er een onvergetelijke tocht van te maken. (Met dank aan Marie voor het verslag.)

Maandag 26 september: Drakenbootvaren met het Sint-Gummaruscollege van Lier



Ook hier zorgden Sharan en Fred voor de begeleiding. Geen eenvoudige opdracht om zo'n luidruchtige bende in toom te houden. Gelukkig waren ze nog niet aan hun proefstuk toe.



Zaterdag 1 oktober: Moordregatta



Om negen uur 's avonds werden de welverdiende frieten met lugubere moord(regatta)verhalen opgeleukt. Yves gaf aan dat de naam 'moordregatta' voortkwam van de bende van de bokkenrijders, actief in de contreien van Tilburg die daar toentertijd er lustig op los hebben gemoord en gebrandmerkt. Geert De Grauwe is er een keer gaan kamperen in die buurt (Achel) met een stel bosbouwers en was toen ook het verhaal van de bokkenrijders aan het vertellen bij een gezellig kampvuur. Hun kampvuur wou eigenlijk niet zo lukken en één van de mannen besloot om eens stevig in het vuur te blazen om toch wat meer warmte van dat vuur te krijgen. Geert geniet van dit moment en besluit een foto te nemen: Dit is het resultaat (m.a.w. vind de bok in het vuur).

Desalniettemin zijn we die avond ook met de bokkenrijdersbokaal (wisselbeker) naar huis gegaan. Dit na de ongelooflijke verdiensten van de OAR-roeiploegen; bijna alle ploegen zaten bovenaan in de rangschikking. Casper heeft blik getrokken. De masters acht (Winther, Filip, Yves, Markus, Fedrik, Ive, Koen en Geert) werden aangevoerd door een almaar aanmoedigende stuurmadam Gerline en heel wat OAR-supporters langs de kant schreeuwden hen naar de snelste tijd van de dag. De medailles waren voor de BeatrijsDames, gezien hun handicap. De bokkenrijdersbokaal staat nu een jaartje bij ons te blinken.



Na een heel seizoen samen te hebben getraind en samen naar triatlons te zijn geweest, kregen onze jongsten in Tilburg eindelijk de kans om de krachten eens te bundelen, en een sterke 4 te vormen. Seppe, Luka, Pelle en Simon, gestuurd door Oscar, waren er dan ook volledig klaar voor om zich te meten met internationale tegenstand. Helaas bleken zij de enige inschrijving te zijn, en was het dus een zogenaamde 'Row-over' waarbij ze de overwinning reeds op voorhand in hun zak hadden. Jammer voor de jongens, maar dat kon de pret zeker niet bederven, en er komen vast nog kansen in de toekomst! Bij de 16 jarige meisjes maakte Isa haar debuut, geleid door de meer ervaren Eline in dubbel. En zij roeiden ook een scherpe tijd (8:59!), helaas ook als enige in hun categorie. Kobe Vanthielen heeft onze kleuren verdedigd in het skiffnummer en werd daarbij tweede.



Onder de stralende zon werd alles weer "afgemonteerd" in Tilburg en gemonteerd in Emblem. Met een gezonde friet werd de dag afgerond op OAR-wijze in ons groot clubhuis, allen lekker door elkaar zittend, maar vooral genietend van een dag waar we hebben laten zien dat The OAR er weer stond. Wie nieuwsgierig is naar de volledige uitslagen, kan [hier](#) terecht. (Met dank aan Yves en Fedrik voor dit verslag.)



WWW.ATB.VAN DER WEEHE.BE
LINCHESTER - ANKER - OCEANOL



de olifant
VERVEN EN PLEISTERS



Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem



MELWINT & MEESTERS
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
03/484 30 24



Verzekeringkantoor
Herman Nauwelaers



SITA VREELING
ROEVEN & DESIGN



Zaterdag 8 oktober: Jeugdroeihappening



Vorige zaterdag trokken we er opnieuw op uit met onze jongsten! En deze keer met z'n allen op de trein, om deel te gaan nemen aan de jeugdroeihappening in Gent! Een legendarisch event dat klassiek als laatste wordt georganiseerd, en waarmee het competitieseizoen voor de jongeren wordt afgesloten. Voor één keer worden dan de verschillende clubs, het onderscheid tussen jongens en meisjes, en alle rangen aan de kant gezet, en kruipt gewoon iedereen met iedereen in de boot om een hele namiddag lang sprintwedstrijdjes tegen elkaar te varen. De boten zijn allemaal C4's met een stuurman, en zo kan het dus gebeuren dat de sterkste jongens een keertje in de boot belanden met de kleinste meisjes, en vice versa. Maar toch blijkt steeds opnieuw dat de ploegroeiers met de meeste teamgeest, groot of klein, jongen of meisje, alsnog het vaakst hun ploeg naar de overwinning weten te sturen. En zo gebeurde het ook deze keer. Van de 55 deelnemers werd de happening uiteindelijk gewonnen door een Gentse dame met een reeds indrukwekkend palmares, maar wel op de voet gevolgd door onze jongens. Luka met z'n 5de plaats, Pelle met een 9de plaats en Simon met zijn verdienstelijke 17de plaats. Knap gedaan jongens! En ook belangrijk om te melden: Evelien en Britt waren ook van de partij en hebben een hele namiddag de ploegen door smalle bruggetjes en wiebelige roeibanen geloodst. En dat ontging de organisatie niet! Zij werden als eerste naar voren geroepen om daar ook als eerste een medaille voor in ontvangst te nemen! Applausje voor onze twee sturdames! Een dagje om niet gauw te vergeten, en hopelijk om volgend jaar opnieuw naartoe te gaan! (Met dank aan Fedrik voor dit verslag.)





WWW. **ATB** VAN DER WEEHE .BE
LINCHESTRAP - ANKER - OCEANOLIJF



De olifant
VERVEN EN PLEISTERS



Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem



MEUWERT & MEUWERT
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
83/484 38 34



KBC
Bank & Verzekering
Verzekeringkantoor
Herman Nauwelaers



SITA VREELING
ROYAL & DESIGN



3 - De toekomst

Zondag 20 november: Samen (g)roeien met de RARC

Opnieuw een moment om de sportieve banden te versterken. Dit keer zijn de RARC-roeiërs weer welkom in Emblem. Meer info volgt.

November-december: Alternatieve activiteiten

Zoals ieder jaar plannen we één keer per maand een alternatieve activiteit tijdens de winter. Volgende week bespreken de trainers wat ze jullie willen voorschotelen. We brengen jullie daarna zo snel mogelijk op de hoogte!

4 - Op de kalender

Wedstrijd	Maandelijkse activiteit
Toertocht	Fundraising/bekendheid/andere
Training	Sportkamp/scholen

Datum	Activiteit	Plaats	Contactpersoon
15-16 okt	Jeugdstage KBR	Hazewinkel	
15-16 okt	Cornelis Tromp	Hilversum, Nederland	Marc
Za 22 okt	Klusdag	Emblem	Fred
Za 12 nov	Clubavond	Emblem	
Za 19 nov	BK OBIC	Arenahal, Deurne	

5 - Prikbord

Stem voor het grootste clubhart voor Vlaanderen



Het is het moment om Fred als grootste clubhart van Vlaanderen te maken. Stem Fred naar de eerste plaats en dit op de website van de Gazet Van Antwerpen. Doe dit voor Fred want hij staat op en gaat slapen met de club (als materiaalbeheer, drakenboottemmer, bouwmeester, realisator nieuw clubhuis, papperassenkenner, ...) en ook een beetje voor de club, die er ook een behoorlijke cent aan kan verdienen (tot 5000 euro). Dus ga naar de www.GVA.be/clubhart (zoek naar The Oar) en breng daar je stem uit. En ja, ze maakt een verschil want we staan momenteel al op de tweede plaats! :) Wacht niet tot 26 oktober 2016 (want dan is het te laat) maar doe het nu. Let wel, je stem is pas geldig als je de email die je toegestuurd krijgt op je ingevuld e-mailadres ook bevestigt. Alvast merci. Yves

Roeikledij

Er liggen nog altijd enkele bestelde stukken roeikledij op het clubhuis die nog niet afgehaald zijn. Reservepakjes en polo's met The OAR erop zijn te verkrijgen bij Fred als je nog niet besteld had, maar deze voorraad is uiteraard beperkt.



WWW. **ATB** VAN DER WEEHE.BE
LINCHEP - ANKER - OCEANOL



Nieuwe vestiging

Eindelijk, na 5 slopende jaren zijn we geland, op een vergadering onder voorzitterschap van onze gouverneur Cathy Berx werd de definitieve vorm en plaats van de nieuwe club bepaald. Ruimte Vlaanderen keurde hierop het conceptplan goed, opgesteld door schepen Roel Vermeesch, wat maakt dat we nu bezig zijn met de definitieve bouwaanvraag. De plannen en verdere info zullen onthuld worden op onze clubavond van 12 november, wees er dus bij!

Onze dank gaat hierbij uit naar allen die hebben bijgedragen tot het bekomen van de nieuwe vestigingsplaats, gouverneur Cathy Berx, bestendig afgevaardigde Rik Rottger, schepen Jef Verhagen, schepen Roel Vermeesch van de gemeente Ranst, Diensthoofd Netekanaal van W&Z Luc Ureel, Liesbeth Luycks van RO Ranst, Francis Pepermans van Sport Vlaanderen, de administratie van ANB, de Vlaamse Roeiliga en een bijzondere dank gaat uit naar Sandra Franckx die ons dossier beheert en behandelt bij het Netebekeense secretariaat onder de Vlaamse Milieu Maatschappij. Hierbij vergeten wij ook niet onze eigen mensen die de kar trokken en iedereen die vaak anoniem met sympathie onze zaak gesteund heeft.

Hou je club proper

We blijven jullie eraan herinneren: Laat geen lege flesjes slingeren, ruim je kledij op, leg alles terug waar je het vandaan haalde. Hang de handdoeken op de draad en gebruik deze die op de raad hangen alvorens nieuwe te nemen. Stop vuile handdoeken in de wasmand als ze droog zijn. Laat geen handdoeken op andere plaatsen slingeren. Alleen zo houden we onze club proper!

Houtkachel in het clubhuis

Het koude seizoen komt eraan dus wordt de houtkachel weer aangestoken. Door een spijtig voorval willen we iedereen erop wijzen dat deze niet zomaar mag aangestoken worden door iedereen. Alleen mensen die gebriefd zijn, mogen dit doen. Het is zeker niet de bedoeling dat jongeren de kachel aansteken!

Trainerscursus

Er gaat binnenkort een trainerscursus van start, gegeven de Vlaamse roeiliga. Kandidaten, ouders en aspirant trainers, je bewijst er onze club een geweldige dienst mee door je in te schrijven! We hebben, gezien de groei van de club, nood aan hulptrainers om op terug te kunnen vallen. Spreek één van de trainers aan als je mee wilt doen.

Materiaal

Zaterdag 7 oktober heeft de Seoul 4x een aanvaring gehad met de Jules D'or 3x waardoor een riem van de Seoul brak (het was de schuld van de Jules D'or door "bompa's" en jullie eigenste materiaalbestuurder bemand). Tijdelijk moet een stel riemen van de Quinta gebruikt worden om de riem te vervangen (deze nieuwe riem komt pas in november toe).

Foto's voor de kalender

Er zitten alweer schitterende foto's die toch letterlijk een ruimer kader nodig hebben. Naar jaarlijkse gewoonte wordt er een selectie gemaakt en wordt daarvan een kalender gemaakt. Voornamelijk om ons clubhuis op te vrolijken, maar de kalender kan zoals vorig jaar ook weer aangekocht worden voor eigen gebruik. Heb jezelf nog een OARsome (kalender)foto, stuur hem dan zeker door! Kostprijs van de kalender zit rond de 25 euro. Heb je graag dergelijke kalender laat dan even iets weten aan Yves.

Foto's op Flickr

In een club met behoorlijk wat activiteit, ontstaat er ook behoorlijk wat fotomateriaal. Via de website is er nu een link voorzien naar al dat fotomateriaal dat we bij elkaar gesprokkeld hebben. Lekker nagenieten dus. Heb je zelf nog een boel foto's (uiteraard gerelateerd aan The OAR) die je wil delen met de rest van de club, bezorg ze dan via een WeTransfer aan Sita of Yves. Zij kunnen ze mee uploaden naar de fotobibliotheek. Alvast bedankt!



6 - Contact info

WIE?	HOE?	WAT?
Algemeen	OAR@live.be	insturen foto's algemene vragen inschrijvingen
Yves Royackers	0468 193 609	<u>Voorzitter</u>
Filip Joossens	0477 977 659	<u>ledenadministratie</u> <u>clubkledij</u>
Fred Van der Weehe	0475 711 789 fred.vanderweehe@telenet.be	<u>materiaalmeester</u> <u>secretaris</u> overdag roeien op weekdagen
Paul Joossens	0498 419 252	<u>penningmeester</u>
Sita Vreeling	0494 375 788 sita.vreeling@gmail.com	secretariaat PR website nieuwsbrief
Deirdre Morael	0476 39 41 42 deirdre@morael.be	drakenboot
Marie De Winter	0493 625 247	
Fedrik Degrauwe Filip Joossens Markus Fahlbusch Yves Royackers	0493 762 428 0477 977 659 0499 310 601 0468 193 609	Jeugdtrainers

7 - Bijlage

- Uitnodiging clubavond