



Nieuwsbrief The OAR vzw - juni 2014

Deze nieuwsbrief en meer online:
www.ikwilroeien.be/nieuws.



1 - Terugblik

Zaterdag 18 en zondag 19 mei: watersportdag @ Bollaakdijk

Een succesvolle actie met 9 jongens, 7 meisjes, 3 heren en 6 dames, dus weeral 25 beginnende roeiers die vakkundig begeleid werden door de medewerkers van onze trainersgroep: bedankt!

Vrijdag 30 mei tot zondag 1 juni: elfstedentocht @ Leeuwarden (NL)



Enige zenuwachtigheid werd genoteerd bij enkele OAR-roeiers voor een tochtje van 207 km over de Friese wateren. De eerste keer dat we meededen aan de elfstedentocht, met als doel hem gewoon uit te roeien, met een voornamelijk onervaren ploeg in dit soort evenementen leverde voor het vertrek nog wat moeilijke discussies: wie wat wanneer moest roeien was na het telefoontje van Stefaan (Friese ex-RARC-er) net voor de afreis naar Friesland niet meer helemaal duidelijk.



Aangekomen op Wetterwille, werd snel de boot gemonteerd en slotermeerwaardig gemaakt (uitliggers werden afgetapet tegen mogelijks opspattende golven, een boeg- en staartlamp werd voorzien, koorden werden gespannen tegen botsende tegenstanders, de Belgische driekleur werd op het roer bevestigd). Eenmaal de boot door de keuring geraakt was werden nog snel de laatste menselijke voorbereidingen getroffen: een hamburger inslaan, afspraken gemaakt met de volgauto's, een wisselplan uitgewerkt, genoeg kledij voorzien voor de gevreesde koude sturnacht, ...



And off we go, en hoe! Ingeschreven in de wedstrijdcategory mochten Filip en Winther, met stuurman Sharan in Leeuwarden over de startlijn als 14de vertrekken. Tom, Liesbeth, Tine, Katrien en Bree verkasten de niet-roeiers naar de eerste wisselplaats: het idyllische Burdaard. Het doel 'de elfstedentocht gewoon uitroeien' kreeg direct tijdens de eerste etappe een nieuwe wending; een doortocht als derde op die eerste wisselplaats katapulteerde ons ineens in de wedstrijd. En iedereen had ineens door dat er gestampt, geduwd, gesleurd en getrokken moest worden. Met plezier werd er snel gewisseld, snel verkast, snel geroeid; bleek al snel dat we een ongelooflijk topteam hadden. De sfeer kon niet meer kapot. Tom, Bree en Liesbeth die op elke wisselplaats reeds de weg naar de drie volgende wisselplaatsen hadden uitgestippeld, Tine en Katrien die klaarstonden als reservechauffeurs. Leen, Nancy, Karen, Jacky, Liesbeth die duchtig hun vrouwtje stonden in de Gouwe Jules tegen de al even hevig bonkende mannen Sharan, Sander, Stefaan, Yves, Filip en Winther. Het weer dat vond dat er niet teveel wind moest zijn die dag en besloot toch maar volle bak zon te geven. De gevreesde koude nacht werd een aangename frisse met hier en daar wat mistige momenten. De zonsopgang was verbluffend.



In twintig uur en zeventien minuten trokken Stefaan, Leen en sturende Nancy de Jules over de eindstreep. Een puike 30-ste plaats voor het enige Belgische deelnemende team; een prachtprestatie op 129 deelnemende ploegen. Het leverde dan ook terechte felicitaties van de Frankfurtse ruderverein op in het waterhostel te Grou de volgende dag; het was die ploeg die ons van de eerste wisselplaats nauwlettend in het oog hield.



Wij hebben in ieder geval nog een eitje te pellen met ploeg 13 (ons zomaar op wisselplaats Weidum in het riet rammen), ploeg 5 (ongeveer heel de race mee nek aan nek gelegen), ploeg 19 (de Frankfurters). Nu we weten waarover het gaat kunnen we volgend jaar nog iets betere wisselplaatsen uitzoeken, kunnen we de communicatie



land-boot nog wat verbeteren, kunnen we gericht gaan trainen. Op naar een tweede deelname volgend jaar van een reeks van elf elfstedentochten.

Een dikke merci aan Tom, Liesbeth, Bree, Katrien, Tine voor de logistieke ondersteuning en aan Fred voor het klaarleggen van materiaal en gereedschap namens de hele roeiende ploeg. (Yves)

Zaterdag 8 en zondag 9 juni: de Grooten Oorlog toertocht @ Ieper en Diksmuide

Enkele foto's van Luc Smits die op de taptoe onder de Menenpoort in Ieper de haren deed rechtstaan van Engelsen, Ieren, Ghurka-strijders uit India, Canadezen, Amerikanen, ... The Oar gaat internationaal!



Een ronduit grootse ervaring waarbij The OAR de best vertegenwoordigde club was.

Op zaterdag geen roeien, maar een uitstap in het teken van de 100-jarige herdenking van de grote oorlog van 14/18, met een ontvangst door eregouverneur Breyne, een bezoek aan het In Flanders' Fields museum, bezoeken aan diverse begraafplaatsen, met gidsen en uitstekend georganiseerd. Een pakkende ervaring, iets waar iedereen zou van moeten kunnen getuigen, een geschiedenis die nooit mag vergeten worden.

Ieper is een schitterende stad, in het hart ervan hebben we ook 2 maal uitstekend gegeten. De herdenking van de grote oorlog zorgt voor een massa bedevaarders/toeristen van over de ganse wereld. Bij de 'Last Post' aan de Menenpoort kon je over de koppen lopen en was het haast onmogelijk iets te zien. Wij waren bijzonder fier op onze Luc Smits die in vol Schots ornaat twee solo's bracht op zijn doedelzak naast een buitenlands militair koor en de klaroenblazers. Wat opviel was de serene sfeer: geen lawaai, geen handgeklap, enkel diepe ingetogenheid.

Op zondag was door de goede zorgen van Sander en Yves de botenwagen met alle materiaal op tijd aanwezig. Een speciaal woord van dank is hier gepast aan TRT en RARC omdat ze een boot van ons respectievelijk mee heen en mee terug namen omdat onze botenwagen vol was.

De tocht was mooi met schitterend weer. Waterlopen met een hoog 'Canal du Midi'-gehalte, ronduit prachtig. In Diksmuide hadden we nog een korte trip met bezoek aan de dodengang en dan terug naar Ieper met op de middag een lunchstop in het idyllische Steenstraete. Daarna nog een kort stukje, maar wel met twee sluizen die wat tijd vroegen. Door het goede weer en de interactie tussen de deelnemers duurde dit niet te lang. Ruim twee uur later dan verwacht kwamen we aan bij de kayakclub in Ieper, sommigen onder ons behoorlijk rood aangelopen door de zon. Boten laden, nog een frisse pint, wat napraten met de ander roeiers en op weg naar huis.





Onze dank aan de VRL voor de organisatie van dit prachtige evenement! (Fred)



2 - Nu en komende maand

Trainingen @ Bollaakdijk

Ma	18u00	Woe	18u30	Za + zo	9u30
----	-------	-----	-------	---------	------

Uiteraard kan iedereen die graag buiten deze uren roeit steeds met Fred of een trainer afspreken.

Zaterdag 28 juni: Mark regatta @ Breda (NL)

We hebben daar een titel te verdedigen, maar onze agenda is zo druk dat deelnemen in onze 8 waarschijnlijk niet gaat lukken! Een C4 masters gaat wel. Doe je toch ook graag mee, laat het dan snel weten op oar@live.be met in de titel: BREDA.

Zondag 29 juni: familiedag en BBQ @ Bollaakdijk: HET BEGIN VAN DE ZOMER!

Jullie kregen hierover al een apart bericht, dat met licht gewijzigd programma achteraan in deze nieuwsbrief nog eens herhaald wordt. We kondigen onze bouwplannen aan en kijken naar aanleiding daarvan even naar onze intentieverklaring en naar ons huishoudelijk reglement voor we aan tafel gaan (allebei meegestuurd met deze nieuwsbrief). Wie nu in paniek slaat omdat 'ie nog niet heeft bevestigd voor onze BBQ mailt als de wiedeweerga naar oar@live.be. Afrekenen (17€) kan je ter plaatse met Paul.

Ludo, Mark Eekels, Lieve Theuns, Paul en Fred hebben zich al opgegeven om de BBQ in goede banen te leiden: wie nog?

3 - De toekomst

Maandag 11 augustus: canal du midi @ Toulouse – Béziers (FR)

Na de oproep die je onlangs in je mailbox vond, zijn we nu met 18 deelnemers voor twee 4+'s: 1 in de race en 1 in toertocht. De logies zijn bijna rond, de boten worden bevestigd, het vervoer wordt geregeld ... nog even en we kunnen puur gaan voorgenueten. Als je ook mee wou gaan en eerder deze week hierover geen aparte mail hebt gekregen, mail dan even naar Deirdre om dit recht te zetten aub.





Zaterdag 13 september: dragonboat races @ Kempisch dok, Antwerpen

Om alvast in je agenda te noteren! Wie mee wil doen aan de drakenbootrace stuurt een mailtje naar oar@live.be met in de titel: DRAGON.

Woensdag 24 tot zondag 28 september: Moezeltoertocht van Schengen naar Trier en/of Regatta van Bernkastel (27 september)

Fred, Magda en Marcus zijn volop met de voorbereidingen bezig zoals jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen, maar **wat dringend is door alle festiviteiten in de regio, is het reserveren van de bedden: als je wil dat we voor jou ook reserveren, mail je dus zo snel mogelijk naar oar@live.be met in de titel: MOEZEL.** Ook voor de deelname aan de regatta op zaterdag, krijgen we stilaan graag de namen binnen op oar@live.be met in de titel: BERNKASTEL. In bijlage vind je een uitgeschreven programma (met o.a. een nieuw hotel).

4 - Op de kalender

Wedstrijd	Maandelijkse en/of interne activiteit
Toertocht	Fundraising / bekendheid
Training	Sportkamp

Datum	Activiteit	Plaats
Zo 22 jun	Triathlon (-15)	TRT, Hazewinkel
Za 28 jun	"Mark" regatta (senioren)	Breda, NL
Zo 29 jun	The OAR roast (toertocht & BBQ)	The OAR
Ma 30 jun (5d)	Sport-It @ The OAR (extern)	Bollaakdijk
Ma 28 jul (5d)	kamp The OAR (-15)	Bollaakdijk
Zo 10 aug	Golden Rivertoertocht + BBQ	Leie
Ma 11 aug (6d)	Rallye du Canal du Midi (+15)	Toulouse - Béziers, FR
Zo 24 aug	Roeihappening Emblem	The OAR
Za 6 sep	Triathlon (-15)	KRSG, Gent
Za 13 sep (2d)	Drieluik (allen)	KRCG, Gent
Za 13 sep	Antwerp dragonboat races	Kempisch dok, Antwerpen
Wo 24 sep (5d)	Moezeltoertocht (+18)	Moezel, GER
Za 27 sep	Regatta um Moselpokal (+15)	Bernkastel, GER
Za 4 okt	Moord regatta (allen)	Tilburg, NL
Za 11 okt	Jeugdroeihappening (-15)	VRL, Gent
Za (tbd) nov	3 jaar The OAR	Bollaakdijk

5 - Prikbord

Roemateriaal

- Er zijn 4 bijkomende skiff-stallingen in de gerenoveerde garage
- Er is ook een werkplaats gekomen, want door de drukke agenda, het intense gebruik en het regelmatige transport is er de laatste tijd nogal wat schade opgelopen aan de boten. Daarom een oproep vanuit ons hart: ga alsjeblieft omzichtig en gedisciplineerd om met onze boten en riemen, blijf aandachtig ook als je juist van het water komt, en help mee met het onderhoud ervan: 1 x per maand meehelpen een boot te simoniseren is een goed gemiddelde.
- We hebben van TRT Hazewinkel een mooie koppelvier in bruikleen gekregen voor onze jeugd en lichte roeiers. Er is nog een beetje werk aan, maar het is toch een fantastisch mooie geste.

Werk aan de winkel

Zaterdag 28 juni, voor wie dan niet in Breda zit, bereiden we de BBQ van de volgende dag voor en hopen we nog wat taken af te kunnen vinken: wie heeft er wat tijd?

- Zeildoek dak tent achteraan de vijver herstellen
- Deur en garagepoort verder af schilderen (dringend)
- Tuin wieden



- Restanten werf garage opruimen
- Ramen kuisen en onderhoud chalet
- Ergometers onderhouden

We noteren alvast voor later:

- Augustus/september: snoeien hagen en coniferen
- Schouw kuisen
- Dakgoot chalet vervangen na de snoei
- Brandhout voorbereiden en stapelen

De telling van de kilometers

Oktober 2013 tot half juni 2014

Dames		Heren		Jeugd		Boten	
Leen	616	Fred	1067	Marie	742	Jules d'Or	969
Liesbeth	397	Yves	1011	Finlay	641	Under Pressure	951
Karen Winslow	332	Sander	810	Gerline	504	Tovarisch	861
Nancy	331	Johan	731	ziggy	484	Free Willy	814
Lo	326	Sharan	690	Max	475	Broechem	652

6 - Contact info

Algemeen	oar@live.be	insturen foto's
Deirdre Morael	deirdre@morael.be	nieuwsbrief
Filip Joossens	0477 977 659	<u>ledenadministratie</u> clubkledij
Fred Van der Weehe	0475 711 789	<u>materiaalmeester</u> overdag roeien op wekdagen
Katrien Raeymakers	0498 406 379	secretariaat trainerswerkgroep
Paul Joossens	0498 419 252	<u>penningmeester</u> financiën
Winther Degrauwe	0497 204 999	<u>voorzitter</u> initiatie website wintertrainingen
Fedrik Degrauwe Filip Joossens Markus Fahlbusch Yves Royackers Winther Degrauwe	0493 76 24 28 0477 97 76 59 0499 31 06 01 0468 19 36 09 (nieuw!) 0497 204 999	jeugdtrainers

Bijlages:

- Aankondiging BBQ 29 juni
- The OAR intentieverklaring
- The OAR huishoudelijk reglement
- Programma Moezel toertocht