



Nieuwsbrief The OAR vzw - juli 2013

De 'niewsbrief en meer' online:
www.ikwilroeien.be/nieuws



1 - Terugblik

22 juni Markregatta Breda.

Al in de vroege ochtend werden de boten geladen en na een vlotte rit naar de toch wel mooie club in Breda konden we om 11u de 5km beginnen oproeien. Om 12u startten we, per 2 boten naast elkaar, onder de brug van de Nederlandse A16 die bij ons beter gekend is als de E19. Er was relatief veel wind, maar die kwam van opzij. De nachttacht verraste iedereen door (met belachelijk weinig training) te winnen in de "masters D" klasse. Eerst ging het gelijk op, maar toen na de eerste 300m de ergste krampen weggetrokken waren, liep onze boot zo weg van de tegenstanders, die bij de aankomst nauwelijks nog een schim in de verte waren. Ook onze vaste waarde David & Johan in "dubbel twee" werden mooi vierde. Natuurlijk was dit mooie resultaat ook te danken aan onze misschien niet zo talrijk aanwezige maar wel zeer enthousiaste supporters waaronder onze mascotte Erika.



Zondag 30 juni: The OAR toertocht Duffel en BBQ/botendoop @ Bollaakdijk

Hoeveel keer moet iets gebeuren voor het een traditie wordt? Bij The Oar is het bij de tweede keer al raak. Wij brengen iedereen bij het begin van de zomer samen rond de tafel om het over voorbije avonturen te hebben en er meteen ook nieuwe te plannen. Er waren ook redenen genoeg om te vieren: we hebben een superactieve en populaire jeugdwerking, we hebben een team nieuw gediplomeerde trainers en we hebben onze vloot nog maar eens uitgebreid. En dan hebben we het nog niet over de koelkast, de zon en de afwas, die op miraculeuze manier telkens vol zit, schijnt en verdwijnt.

Maar eerst deden we met kwakkelweer een retourtje Duffel: na wat overleg gingen de volwassenen in 2 achten, de jeugd in een vijf en de allerjongsten in een vier+: een huzarenstukje voor de jonge gasten en voor zij die nog niet echt vertrouwd waren met het boordroeien in een acht (lees: de vrouwen). Onderweg kwam de zon er gelukkig door en



het werd een stralende dag. Zodra we de boten weer in de loods hadden, stond het apéro al klaar en siste de BBQ onder Ludo's vakkundige handen.

En dan het officiële luik: Fred verwelkomde iedereen en kondigde de dopelingen aan, waarna Winther het verhaal afmaakte.

- De mama van Jan Van Dyk is meter van de 5x **Quinta** (deel van Jan en Martine's bedrijf Conventus)
- Jorn is peter van onze 8+ **Kiwi**, naar zijn vorige eigenaars: de Nieuw-Zeelandse Nationale ploeg
- Schepen van Sport Jef Verhaegen is peter van de 4x+ **Phersephone**, speciaal gekocht voor onze jongste leden en volledig gesponsord door "Casselman CV", het bedrijf van ons lid Sander Swaan
- Jules Abrams, ons oudste roeiend lid met meer dan 50 jaar aan de riemen, is peter van de 3x **Jules d'Or** (naar hem genoemd) en doopt in naam van de vakantie vierende Marc Eekels die al 45 jaar aan de riemen hangt ook de 2x **Tovarisch Marc**
- Verder werden er nog drie skiffs gedoopt: de vrouw van Ludo doopte de hare toepasselijk **Hellena**, Brecht doopte de **Posseidon** en Liesbeth de **Era**, allebei volledig door hen gesponsord.

Daarna volgden nog taart en koffie, en werden er weer lustig plannen gesmeed.

Hartelijk dank aan alle sponsors uiteraard, maar zeker ook aan Ludo, Katrien, Lieve, Magda, Bernadette en Paul en alle helpende handen van die dag!



Maandag 1 tot vrijdag 5 juli: Sport-It jeugdkamp @ Bollaakdijk

5 dagen plezier maken en kinderen kennis laten maken met roeien, dat was het doel van het sportkamp van 1 t.e.m. 5 juli. We hadden een superleuke groep van 23 enthousiaste kinderen tussen elf en veertien jaar. Maandag begonnen we rustig met een aantal kennismakingsspelletjes en gingen we ook varen met de drakenboot. Dinsdag begonnen we aan het echte werk, het roeien. Tot onze grote verbazing had bijna iedereen meteen de "feeling" te pakken. De regen van woensdag hield ons niet tegen en we gingen terug het water op, afgewisseld met omnisport. Donderdag bereidden we ons voor op de wedstrijdjes van vrijdag. We leerden de kinderen in ploeg roeien en we



werkten nog wat aan de techniek. Vrijdag was het dan zover: de wedstrijdjjes. Een aantal ouders kwam supporteren voor hun kinderen. De winnaars kregen een medaille en iedereen kreeg een T-shirt en een diploma van Sport-it. Het was dus een geslaagde week!

Dit op een halve dag uitverkochte Sport-It kamp zorgde niet alleen voor veel reclame, maar ook voor een mooie duit in onze clubkas! Een dikke pluim op de hoeden van onze jeugdtrainers Winther en Filip en hun helpsters Gerline, Chara, Aïsa en Karen.



Donderdag 11 juli: 2 x 20 roei-initiaties

De organisatie voor jeugdkampen "Fun voor Kids vzw" kwam in twee groepen proeven van wat The Oar zoal te bieden heeft op gebied van roeien, drakenbootvaren en kayakken in eerste instantie, maar ook vlotten bouwen, leren samenwerken en lol trappen in tweede instantie. Met Winther als begeleider is dat allemaal goed verlopen!

2 - Komende maand

Werk aan de winkel

- De drakenboot en de houten boten moeten nog vernist worden
- Enkele boten moeten nog gesimoniseerd worden.

Zondag 14 juli: de landing op St Anneke Linkeroever

Wanneer deze nieuwsbrief verzonden wordt, zal deze +/- 60km roei- en/of fietstocht van de club op het Netekanaal en via de sluis in Duffel naar de beneden Nete en verder via de Rupel tot op de Schelde, net afgelopen zijn. Een uitgebreid verslag volgt daarom in de volgende nieuwsbrief.

Maandag 29 juli tot vrijdag 2 augustus: ons eigen jeugdkamp @ Bollaakdijk

We wensen hen even veel succes en plezier (en meer zon) dan het eerste kamp, en kijken alvast uit naar een gedetailleerde rapportage.

Zaterdag 10 augustus: Golden River toertocht @ VVR (Visserdijk 2, 9000 Gent)

We gaan op bezoek bij de VVR naar aanleiding van hun Golden River toertocht (5€) op de prachtige Leie, gevolgd door een BBQ (16€). Roeiers en kayakers schepen in tussen 10u00 en 11u00 voor een korte versie van 14km of voor de volledige tocht van 36km tot aan het "Hooghuis" in St-Martens-Lerne. Wie graag meegaat met Leen, Nancy, Luc de Laet en Fred, geeft een seintje aan Fred uiterlijk 1 augustus!

Zondag 25 augustus: roei-happening @ Bollaakdijk

Aan alle manueel aangedreven boot fanatici: doe mee aan onze **Roei Happening!** Dat weekend vinden de Jachthavenfeesten van Emblem plaats (aan 't kommeke) die druk bezocht worden omdat er vanalles te doen is! Onze collega VVW-ers organiseren deze feesten al vele jaren en delen jaarlijks 24.000 flyers uit. Door de fijne samenwerking van vorig jaar mocht The Oar dankzij Jan & Martine mee op de affiche van de Roei Happening, komt er voor een kleine bijdrage een overzetboot en worden onze activiteiten omgeroepen:

- Van zaterdagmiddag tot zondagavond (17u) geven we bezoekers van de Jachthavenfeesten de gelegenheid kennis te maken met onze sporten, daarvoor voorzien we een paar ergometers, een C1 en de kleine drakenboot,
- op zondag van 10u tot 14u laten we aan de hele buurt zien hoe tof, spannend en plezant roeien, drakenbootvaren en kayakken wel kan zijn. Dit doen we met enkele plezante races:
 - en race over 1000 meter tussen 2 gemengde achten
 - Een snelheids- en behendighedsrace voor de jeugd (kwalificatie voor wedstrijd te Gent)



- Een drakenboot versus C4
- Een "ouwe" tegen een "jonge" C4
- De snelste familie 2 met handicap
- Misschien hebben onze kayak vrienden ook nog een uitdaging in petto?

Wie wil zaterdag en/of zondag mee komen "chillen" in een feestelijke ambiance en af en toe wat uitleg geven of een tochtje maken? Wie wil mee organiseren en demonstreren?

De Roei Happening is voor iedereen! Schrijf je **voor 10 augustus** zeker in voor één van onze adembenemende demonstratieraces en laat mee zien hoe plezierig onze sport wel kan zijn.

Mail of bel naar Martine en Jan op martine@conventus.be of 0476 72 77 56.

3 - De toekomst



Zaterdag 14 september: drakenbootraces @ Kempisch Dok, Antwerpen

Jullie kennen het verhaal: 16 peddelaars en 1 trommelaar moeten dringend beginnen trainen om onze allereerst behaalde titel voor een 3^e maal te verdedigen! Wie er ook dit jaar weer wil bij zijn, geeft zich op bij Winther aub. Je krijgt dan een mailtje over wanneer er getraind wordt.

Vrijdag 13, zaterdag 14 en/of zondag 15 september: de Belgische kust van Knokke tot De Panne

Of en wanneer dit precies doorgaat, is afhankelijk van het tij. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.



Woensdag 25 tot zondag 29 september: de Moezeltoertocht

Onze jaarlijkse uitstap krijgt vorm: Hazewinkel gaat ook mee, de verkenning is gebeurd, het voorprogramma is verzonden, de kamers in Trittenheim zijn gereserveerd: de voorpret kan beginnen.

Volgende toertochtroeiers en/of fietsers zijn al geregistreerd: Paul & Bernadette, Johan & Lynn, Geert Degrauwe, Marc Lismont, Lieve Theuns, Jan & Martine en Karen, Nancy, Leen, Deirdre en Erika, Sharan, Jules & Diana, 6 roeiers van TRT Hazewinkel, Georgeos & Katrien, Yves & Liesbeth, Markus, Carl en Jorn, Ludo & Hellena en Fred & Magda. Voor het weekend komen daar nog de familie Meganck, Aissa, Gerline, Chara, Timon, Winther, Maarten en Sita bij.



Voor de regatta op zaterdag gaan we al zeker onze titel van de 8+ master van vorig jaar verdedigen en enkele wedstrijden in C4+ of zelfs C2+ meedoen. Als er plaats is op de botenwagen, denken we er ook nog aan een 4x in te schrijven. Eind augustus leggen we de deelnemers aan de wedstrijd vast.

Voorlopig traint de 8+ op zondagochtend, maar na de verloven zal dat begin augustus waarschijnlijk weer verschuiven naar de vroege uurtjes van zaterdagochtend.

Voor de nieuwe leden bestaat de mogelijkheid om dat weekend de sfeer eens te komen opsnuiven en mee te gaan roeien zonder de toertocht of wedstrijd. Niet vergeten in te schrijven bij Fred!

Zaterdag 12 oktober: VRL toertocht @ Limburg

De Vlaamse Roeiliga organiseert deze éénmalige ontspannen roeitocht op de idyllische Zuid-Willemsvaart in Limburg dicht bij de Nederlandse grens, meer bepaald het traject tussen Bocholt en Neerharen. 's Middags wordt er gestopt bij 't Eilandje in Neeroeteren en 's avonds wordt er gedineerd in 'De Oude God' in Rekem, het mooiste dorpje van België. Meer info over de route vind je terug op www.dewillemsroute.eu. Hou alvast 12 oktober vrij!

4 - Op de kalender

Datum	Actie	Info
Ma 29 jul / vr 2 aug	OAR jeugdkamp	roeikamp, Bollaakdijk
Za 10 aug	toertocht	Golden River, VVR



Zo 25 aug	roeiwedstrijd	Roei-happening tijdens havenfeesten Emblem
Za 14 sep	drakenbootrace	Antwerp Dragon boat festival
Za 14 / zo 15 sep	toertocht	Belgische kust van Knokke tot De Panne (afhankelijk van tij)
?? september	OAR	sportdag gemeente Ranst
Wo 25 / zo 29 sep	toertocht	Moezel, DE
Za 28 sep	roeiwedstrijd	Bernkastel, DE
Za 5 okt	roeiwedstrijd	moordregatta, Tilburg, NL (2-6km)
Zo 6 okt	OAR	toogdienst @ Highland Games, Wijnegem
Za 12 okt	toertocht	Willemsroute @ Bocholt (VRL)
Za 12 okt	roeiwedstrijd	Jeugdregatta lange afstand, watersportbaan Gent GRS
Za 2 nov	OAR	clubavond 2 jaar The Oar, Bollaakdijk

Mogelijk worden er tijdens het jaar nog activiteiten aan toegevoegd uit de Belgische wedstrijd- en toervaartkalender.

5 - Prikbord

Googlegroep voor de nieuwsbrief

Wij maken het ons graag gemakkelijk! Daarom hebben we een googlegroep opgericht met de voor de hand liggende naam "The Oar nieuwsbrief". We hebben de emailadressen van iedereen die momenteel onze nieuwsbrieven krijgt, daarin opgenomen. Jullie kunnen **zelf emailadressen toevoegen, wijzigen of verwijderen** uit dit bestand. Je typt daarvoor THE OAR in de zoekbalk bovenaan de pagina <https://groups.google.com> en kiest daarna voor The Oar nieuwsbrief. Door op de login-link te klikken, kan je aanloggen of als je nog geen googleaccount hebt, registreren (snel en gratis).

De machtigingen van deze googlegroep zijn als volgt ingesteld: **iedereen** kan zich in- en uitschrijven in de groep, enkel **groepsleden** kunnen berichten bekijken en enkel **bestuursleden** van The Oar kunnen berichten versturen. Op deze manier kan iedereen die zich kenbaar maakt, ons volgen, maar kan alleen het bestuur berichten versturen.

Onze WC

Dank aan Ludo om vlak voor het eerste sportkamp nog snel de pomp te herstellen zodat ons toilet kon blijven werken!



Onze loods

Niet alleen heeft alles ondertussen een vaste plaats in onze loods, er hangen nu ook schema's uit die precies laten zien wat waar moet liggen: volgen die handleiding dus!

Roeipakjes bestellen

We willen een nieuwe ronde bestellingen houden, zowel voor roeipakken als coolmax-shirts. Indien je specifieke wensen hebt (trainingsbroeken, sweaters, windjacks) mag je dit zeker laten weten. Dan kunnen we bekijken wat er mogelijk is en ons assortiment wat uitbreiden. De prijzen:

- Roeipak: € 75
- Coolmax (kort): € 45
- Coolmax (lang): € 50

Wil je ook een OAR outfit? Stuur snel een mailtje met onderwerp 'kledij' naar oar@live.be: we moeten een bestelbare hoeveelheid bij mekaar brengen en het duurt toch ook wel even voor ze gemaakt zijn.

Leuke foto's genomen?

Heb je souvenirs van onze activiteiten? Bezorg ze ons op oar@live.be!

6 - Contact info

Algemeen	oar@live.be	insturen foto's
Deirdre Morael	0476 394 142	nieuwsbrief
Filip Joossens	0477 977 659	<u>ledenadministratie</u>



		clubkledij
Fred Van der Weehe	0475 711 789	<u>materiaalmeester</u> overdag roeien op weekdagen
Jan Van Dyck	0473 725 131	clubkampioenschap drakenboot
Katrien Raeymakers	0498 406 379	secretariaat trainerswerkgroep
Paul Joossens	0498 419 252	<u>penningmeester</u> financiën
Winther Degrauwe	0497 204 999	<u>voorzitter</u> initiatie website wintertrainingen
Fedrik Degrauwe Filip Joossens Jorn Carron Markus Fahlbusch Yves Royackers Winther Degrauwe	0493 76 24 28 0477 97 76 59 0497 54 37 48 0499 31 06 01 0473 78 06 62 0497 204 999	jeugdtrainers